

Geloofsprofiel

Protestant

Onze geloofsgemeenschap behoort tot de protestantse geloofsgemeenschap in Nederland zoals die is georganiseerd binnen de PKN.

Geloof, hoop en liefde

De Bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde is richtsnoer voor ons leven. Wij dienen daarom God en (mede)mensen en willen mensen inspireren, bemoedigen en ondersteunen die kiezen voor een leven met Jezus en daarin willen groeien.

Wij geloven in Jezus Christus als Zoon van God die in verbondenheid met de Heilige Geest in zijn weg van kruis en opstanding deze boodschap van geloof, hoop en liefde aan de wereld heeft geopenbaard.

Daarom vormt Jezus de inspiratiebron van ons leven.

Wij zien als geloofsgemeenschap uit naar en bouwen mee aan het Koninkrijk van God, waarin wij verbonden zijn met God en met elkaar.

Gemeenschap

Wij vormen een actieve, gastvrije, veilige, duurzame en groene kerkgemeenschap met een verscheidenheid aan diensten, vieringen en activiteiten (pastoraal, diaconaal en anderszins).

Binnen onze geloofsgemeenschap is er ruimte om de eigen vormgeving van het christelijk geloof te beleven en te ontdekken, waarbij er ruimte is voor twijfel. Daarom gaan wij respectvol om met en stimuleren het begrip voor elkaars meningen en geloofsbeleving.

Binnen onze geloofsgemeenschap hebben we te maken met verschillende generaties met een eigen geschiedenis en opgegroeid in verschillende omstandigheden. Het verbinden van alle generaties zodat iedereen – jong en oud – zich thuis voelt in de kerk is voor ons een inspiratiebron en een opgave.

Onze geloofsgemeenschap is een inclusieve gemeenschap waarbinnen alle mensen gelijk zijn.

Wij betonen betrokkenheid met onze naasten dichtbij en veraf.

Een lerende gemeente

Als kerkelijke gemeenschap vormen we een 'leerhuis' want geloof vraagt een voortdurende bezinning en verdieping. Religieuze vorming is een kernelement van onze geloofsopdracht.

Onze kerk is een plek van ontmoeting en gesprek. Binnen die kerk zoeken we naar verbinding en vragen we om vergeving voor de fouten die worden gemaakt. Met elkaar vormen we een geloofsgemeenschap die gericht is op het samen werken aan persoonlijke groei, bewustwording en geloofsverdieping.

Samenleving

Als kerkelijke gemeenschap hebben we respect voor tradities, maar zijn we ook bereid in beweging te zijn en te blijven omdat onze samenleving nu eenmaal voortdurend in beweging is.

Wij zijn altijd bereid samen te werken met andere organisaties en geloofsgemeenschappen gericht op de zorg voor onze naasten. Daarom zijn we als kerk ook zichtbaar in het maatschappelijk debat.

Wij geloven in een geloofsgemeenschap – in het midden van de samenleving – van liefde en zorg die toekomst heeft, omdat God voor ons zorgt.